

## VRIJHEID:

IK WIL VRIJHEID VOELEN, IN MIJN HELE LIJF.  
NIET LEVEN ALS EEN STANDBEELD, DIE STAAN  
ALLEEN MAAR STIL.

IK WIL SCHREEUWEN EN ZINGEN.  
NAAR DE LUCHT EN NAAR DE ZEE.  
EN GENIETEN VAN HET ALLES.  
DANS JE MET ME MEE?

IK WIL MENSEN VERBAZEN  
EN SPREKEN MET IEDEREEN.  
IK WIL ALLES ECHT MEEMAKEN.  
EN KIJKEN ONDER ELKE STEEN.

NIEMAND KAN MIJ STOPPEN, EN IK HAAL  
ER ALLES UIT.  
ETEN, DRINKEN, LACHEN, ZINGEN.  
IK LACH, IK HUIL EN FLUIT.

MIJN GLIMLACH EN MIJN TRANEN.  
ALLES VOELEN EN MEEMAKEN.  
GOD WAT IS DIT HEERLIJK.

SCHREEUW HET LEVEN VAN DE DAKEN,  
DAT KAN VAN MIJ DE VRIJHEID MAKEN.

PAULINE LEIJENDECKER

**iktoon**  
kunst van iedereen

**75 JAAR**  
**VRJHEID**

specialarts.nl  
Bijzondere poëzie van  
buitengewone dichters  
gedichtenlaboratorium.nl  
Ontwerp Akimoto

© Het is niet toegestaan het gedicht voor andere doeleinden te gebruiken zonder toestemming van Special Arts.