



ALS EEN VOGEL ZO VRIJ

DE PILOOT EN IK
KOPTELEFOON OP
1,2,3, START
STEIL OMHOOG
ALS EEN VOGEL
VRIJ IN DE LUCHT
MET MENSEN IN ZIJN BUIK
EN IK IN ZIJN OOG
WE LANDEN
OP ZIJN VOETJES

iktoon
kunst van iedereen

75 JAAR
VRJHEID

specialarts.nl
Bijzondere poëzie van
buitengewone dichters
gedichtenlaboratorium.nl
Ontwerp Akimoto

© Het is niet toegestaan het gedicht voor andere doeleinden te gebruiken zonder toestemming van Special Arts.

nr. 121

THEO GROOS