

RUIMTE VOOR VRIJHEID

IK ZOU GRAAG ALLEEN EEN STUK WILLEN LOPEN
OF FIETSEN, ZWEMMEN, ETEN INKOPEN.
MAAR JA, DAT KAN MIJN HOOFD NIET AAN.
DUS MOET ER ALTIJD IEMAND MEE GAAN.

DAT IEMAND DE GRENS TREKT VOELT MINDER VRIJ.
MAAR VAAK IS HET GEZELLIG EN ZIJN WE BLIJ.

IK BEN BIJ DE ZORGBOERDERIJ AAN HET WERK.
OP DIE PLEK WORD IK HEEL WEINIG BEPERKT.
ZELF WETEN WANNEER JE KLUST
OF DE DIEREN WIL AAIEN OF EVEN RUST.

HET WAS EEN MOOIE LENTEDAG
TOEN IK IN HET WEILAND DE BLOEMEN BLOEIEN ZAG.
ZOVEEL WEILANDEN WAAR IK ALLEEN STRUINEN KON
TUSSEN DE BLOEMEN IN HET LICHT VAN DE ZON.
IK RENDE, VER WEG VAN DE BOERDERIJ
EN VOELDE ME TOEN WERKELIJK VRIJ.

JULIA HELSDINGEN

specialarts.nl
Bijzondere poëzie van
buitengewone dichters
gedichtenlaboratorium.nl
Ontwerp Akimoto

© Het is niet toegestaan het gedicht voor andere doeleinden te gebruiken zonder toestemming van Special Arts.

nr. 9

iktoon
kunst van iedereen

75 JAAR
VRJHEID